



M7 – Mijn van straat geredde roos

D

Zie haar lonken door het leven,
kijk haar spelen in de wind;
prikkel die haar gloed me geven.
Hou me voor haar stekels blind,
jeuk die niet kan weggewreven;
pijn die ons tesamen bindt.

Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos,
mijn van straat geredde roos.

Kon ik weten wat me wachtte,
toen die avond in de stad
ik naar huis liep en ik zag je.
Roos tussen het vuil en nat,
ongebroken mooi, je lachte wat,
in de schoot geworpen schat.

Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos;
en ik denken dat ik jou, maar wedden dat jij mij uitkoos.
Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos,
mijn van straat geredde roos

Toen jij daar voor het grijpen lag,
met één hand in de zij,
had ik elk ander kunnen zijn
of ging het jou echt om mij?

Instrumentaal

Zie haar pronken door mijn leven,
kijk haar spelen met de wind;
prikkel die haar gloed me geven.
Hou me voor haar stekels blind,
onze dagdromen verweven;
volg ik haar door ieder wind.

Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos;
en ik denken dat ik jou, maar wedden dat jij mij uitkoos.
Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos
Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos...